

Nummer 166A

Doos Gazette

mei 2016

guido.vandermarliere@telenet.be

Boerenbetweterigheid uit het verleden

*

Slechts een oorlogshospitaal behoeft gij binnen te rijden, om het onzinnige te gevoelen van het woord 'vijand'

Nederlandse Zondagsblad

*

Doos Gazette, een slim schrift des tijds met meer dan 500 lezers

Beste abonnee

Het gulden hamerken voor Wilfried Patroons



Op de 14^{de} april 2016 vond te Brugge de uitreiking plaats van het 10^{de} Gulden Hamerken.

Die eer kreeg ik, Guido Vandermarliere, in het jaar 2010, vandaar dat ik er erg aan hield om bij deze uitreiking aanwezig te zijn.

Deze keer was het aan de heer Wilfried Patroons voor zijn werk geëerd te worden.

Het werd een gezellige boel.





Hans Bombeke nam de zware en uitputtende taak op zich om de laudatio tot een goed einde te brengen. Gelukkig kon hij tussenin even bekomen.

De Jury, bestaande uit de volledige Raad van Bestuur van 't Hamerken, heeft Wilfried Patroons als laureaat 2016 voorgesteld. In 1979 schreef hij het boek **BIER**, het eerste boek in België dat alle toenmalige brouwerijen en hun bieren vermeldt en dat een referentieboek werd op het gebied van het Belgische brouwwezen.

Toen hij later PR manager van brouwerij De Koninck te Antwerpen werd, was dat voor Wilfried de uitgelezen basis om de Antwerpse brouwerij-historische belangen te verdedigen. Hij

klaagde de toestand aan van het totaal vervallen Antwerpse brouwershuis uit 1553 en zette zich ten volle in voor de restauratie van dit merkwaardige gebouw dat in feite een waterhuis was dat diende om de naburige brouwerijen van brouwater te voorzien.

Uitiendleijk kwam door zijn toedoen het gebouw op de lijst van de nog te restaureren manumneten. Niet voor niets werd hij de voorzitter van 'De vrienden van het Brouwershuis' van Antwerpen. Verder heeft hij ook een boek geschreven over de watertoevoer voor de Antwerpse brouwers en de geschiedenis van de teloorgang van dit water- en brouwershuis met de titel Van 't Schijn tot 't Scheld'. Een boek over de geschiedenis van brouwerij De Koninck mocht uiteraard ook niet ontbreken.



Zo ontstonden de boeken 'koninklijke groeten', dat de geschiedenis van de brouwerij De Koninck beschrijft en De pelgrim dat de geschiedenis van het gelijknamigbekende café tegenover de brouwerij behandelt. Wilfried schreef nog enkele andere bierhistorische werken en is lid van verschillende bierverenigingen, erelid van het Antwerps Bier College (ABC) en was ambassadeur van de Craft Brewety Fair 'Brouw-Plus' te Antwerpen in 2015.

Het Gulden Hamerken is precies wat zwaarder geworden! Proficiat Wilfried!